

Inkl. i prisen

- ✓ Kørsel i moderne 4* turistbus bemandet med dygtig og rutineret chauffør
- ✓ Alle regler om køre- og hviletid overholdes
- ✓ Dansk rejseleder på turen
- ✓ 1 x Rundstykke og kaffe/te på udrejse
- ✓ 3 x overnatninger på Rudbøl Grænsekro
- ✓ 3 x morgenmad
- ✓ 3 x middag - 2 retters menu
- ✓ Grachtenfahrt (sejltur) i Friedrichstadt
- ✓ Entré til Gottorp Slot
- ✓ Entré til Vikingemuseet i Hedeby
- ✓ Entré Genforenings- og Grænsemuseet
- ✓ Buskørsel i forbindelse med udflugter
- ✓ Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Sælges efter
"Først til Mølle"

Ikke inkl.

Yderligere måltider, drikkevarer, entrées etc.

Pris

Pr. person i dobbeltværelse	Kr. 3.299,-
Tillæg for enkeltværelse	Kr. 1.200,-
Pladsreservation i bussen	Kr. 100,-

Information og tilmelding ved henvendelse til

Til Hans Pedersen, tlf. 5071 6670 fra d. 14. - 18. juni 2021
(ikke sms eller telefonsvarer)

Betaling

Depositum på kr. 1.000 betales ved tilmelding.
Restbeløbet skal betales senest d. 12. juli 2021.

Betalingerne indsættes på konto 6860-1033894 i Nordfyns Bank.

OBS! Der kan være ændringer/tilpasninger i programmet grundet coronarestriktioner.

Vi anbefaler at man tegner afbestillings og rejseforsikring. Kan bestilles hos Panter Rejser (Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab.

Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524

Panter Rejseres generelle bestemmelser er gældende - Forbehold for ændringer i programmet
Rejsebevis sendes gratis pr. mail eller almindelig post, Quickbrev kr. 50,-

Oplevelser i fællesskab

Panter Rejser

Ved Anlægget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333
panter@panterrejser.dk . PanterRejser.dk

Bogense Seniorklub af 2006

Gratis
"Corona"
afbestilling
indtil 8 uger
før afrejse

Sønderjylland - danske og tyske oplevelser



4 dages busrejse inkl. udflugter og entrées

Fra søndag 12. september til onsdag 15. september 2021

Sønderjylland har meget at byde på. Historiske bygninger, enestående natur og en særegen kultur, den sønderjyske.

Marsklandet, historiske mindesmærker, naturen og bylivet giver mange indtryk på turen rundt i det sønderjyske.

På den tyske side er der også mange seværdigheder med tilknytning til det dansk/tyske forhold.

Højdepunkter

- ✓ Historiske Ribe midtby
- ✓ Højer Sluse
- ✓ Spændende naturoplevelser
- ✓ Friedrichstadt med Grachtenfahrt
- ✓ Sort Sol
- ✓ Gottorp slot og Vikingemuseum Hedeby
- ✓ Slesvig
- ✓ Genforenings- og Grænsemuseet
- ✓ Skamlingsbanken



Rudbøl Grænsekro

Rudbøl Grænsekro er beliggende i et naturskønt område kun få hundrede meter fra den dansk-tyske grænse. Kroens historie går helt tilbage til 1711. Kroen har bevaret sin hyggelige atmosfære og er kendt for sin gode mad. Der er 24 værelser på kroen og 6 værelser i annex lige ved siden af kroen. Alle værelser er med bad/toilet.
www.rudbol.dk



1. dag: Afrejse, Ribe og Højer Sluse

Fra Bogense går turen til Ribe hvor der er tid til at se kanalen, Domkirken og midtbyen. Ribe ligger i marskområdet og har bevaret sit gamle bymiljø med snævre, krogede gader, såkaldte slipper, og mange gamle huse, en del af bindingsværk, da byen har været forskånet for bybrande siden 1580. Talrige bygninger er fredet. Den bedst kendte bygning er domkirken, der ligger som et majestætisk vartegn midt i den gamle by. Hotel Dagmar fra 1581 har murrester fra en senmiddelalderlig bygning. Byens særlige atmosfære opleves let til fods rundt i byen. Der er også tid til at finde frokost inden turen går videre ned langs Vadehavet. På vejen videre frem gør vi et lille holdt ved Højer Sluse - et interessant anlæg, hvor der fra diget er en fantastisk udsigt over Vadehavet og marsken. Videre frem til Rudbøl Grænsekro, som er vores base de næste 3 nætter. Middag og hygge på Kroen.

2. dag: Friedrichstadt og Sort Sol

Vi tager i dag på udflugt til Friedrichstadt. Byen blev grundlagt i 1621, og var under Frederik III et asyl for de hårdt trængte nederlandske protestanter. De hollandske rødder fornægter sig ikke, og således findes der stadigvæk 5 forskellige trossamfund i byen. Byen med sin retvinklede gadestruktur, kanaler og mange huse i nederlandsk renæssancestil minder om en typisk hollandsk by. De mange kanaler gør at man også kalder den "Lille Amsterdam". I Friedrichstadt kommer vi på kanalfart (Grachtenfahrt) med dansktalende guide og der bliver også tid til at spadserer rundt i byen og nyde de mange gamle flot holdte bygninger inden vi sætter kursen mod nord igen.

Efter middagen på vores hotel snakker vi ved aftenstid med hotelværtten om, hvor det er muligt med Sort Sol - et fantastisk fænomen. Den flade vestkyst med Vadehav, diger og marsklandskab - det er her stærene fra landene omkring Østersøen og Norge samles i store flokke. Lige før stærene går ned på jorden for natten, tegner de store flokke fascinerende mønstre på himlen - Sort Sol. Vi håber at stærene er klar over, at vi kommer netop denne dag.

3. dag: Vikingemuseet i Hedeby, Gottorp Slot og Slesvig

Vi kører til Hedeby hvor vi besøger Vikingemuseet. Hedeby var Danmarks ældste by. I vikingetiden (ca. 800-ca. 1050) var den Danmarks største by med flere tusinde indbyggere. Det danske riges sydgrænse gik ved Ejderen, ikke mange kilometer syd for Hedeby. I Vikingemuseet Hedeby fortælles i tekst og genstande om den gamle handelsby. Derfra går turen til Gottorp Slot som er opført i den inderste vig af Slien. Det nuværende slot stammer fra tiden omkring 1700. I dag er Gottorp Slot museum med store samlinger fra hele Slesvig. Slotskirken bruges stadig til gudstjeneste af bl.a. den danske menig-hed. Museet består af en afdeling for Kunst og Kulturhistorie, en for Arkæologi og Gottorpske kæmpeglobus. I forbindelse med museet på Gottorp findes i en sidefløj den berømte Nydambåd. Efter opholdet på Gottorp Slot besøger vi Slesvigs centrum med den smukke domkirke.

4. dag: Christiansfeld, Genforenings- og Grænsemuseet, Skamlingsbanken og hjemrejse

Vi tager afsked med hotellet efter morgenmaden og krydser landet over til Christiansfeld - et arkitektonisk klenodie. Brødremenighedens smukke traditioner med kirken og Gudsageren og mulighed for indkøb af honningkager. Derfra til besøg i Genforenings og Grænsemuseet, hvor historien fra 1864 til genforeningen i 1920 bliver vist. Videre til Skamlingsbanken ved Sjølund hvor der på toppen 113 meter over havet er en pragtfuld udsigt over hele egnen mellem Kolding og Christiansfeld. Skamlingsbanken er udover naturen også historisk interessant for folkefesterne i årene 1843-59 til støtte for den danske sag i Sønderjylland og mindelunden for de faldne i den sønderjyske modstandsbevægelse. Midt på eftermiddagen sætter vi kursen mod Bogense og denne skønne rejse med store oplevelser lakker mod enden.